

Goede Herderklank

Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk

26^e jaargang nr. 4 – 21 februari 2019



Meditatie

Veilig en geborgen

Psalm 91

Psalm 91 staat bol van vertrouwen, Godsvertrouwen. Ja, niet dat de psalmist geen ervaring heeft met de moeiten en zorgen van dit leven. Integendeel, hij leeft niet in dromenland. Hij weet dat de wereld geen rozentuin is. Maar God is er ook nog, zegt hij.

En God zórgt voor hem. Het kan zo erg niet worden of God zal hem helpen. Daar is hij zeker van. En dus is hij niet bang voor leeuwen en beren op de weg of voor adders onder het gras. En ook niet voor de verschrikkingen van de nacht, die menig mens zonder slaapmiddel niet meer om dóór te komen acht. Ja, zelfs als iedereen om hem heen tegen de vlakke zou gaan, blijft hij op de been. Want God houdt hem overeind. Gods engelen zullen hem op handen dragen.

Ik kan me voorstellen dat zo'n psalm vragen oproept. Klopt dat wel? Is het echt zo, dat God je voor alle kwaad bewaart en dat het je als gelovige altijd goed gaat? Weten wij niet beter? Alles gaat immers gewoon dóór, de rampen die ons mensen kunnen treffen, God of geen God, gelovig of niet-gelovig.

Toch denk ik dat je zulke vragen niet moet stellen. En dat zeg ik niet om me er op een gemakkelijke manier van af te maken. Nee, ik zeg het omdat ik denk dat de man van deze psalm helemaal niet met ons in gesprek wil gaan **over** God.

Hij geeft geen **beschouwing** over God, zodat wij op onze beurt kunnen zeggen: 'Ja, mooi gezegd, maar is dat wel zo? Ik heb heel andere ervaringen met God.'

Nee, Hij spreekt hier niet **over** God, hij spreekt **tot** God: "Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste."

Psalmen zijn er niet om **over** te spreken, maar om **mée** te spreken. Zo is deze psalm een lied om na te zeggen en mee te zingen, als je daar bent waar de psalmist is. Als ze om je heen bij duizenden, ja tienduizenden vallen. Als je je hart vasthoudt voor wat er in je leven kan gebeuren. Als je door een onheilstijding geen uitkomst meer ziet. Als je 's nachts van ellende niet kunt slapen.

Dán, als de nood aan de man komt, als je écht bang bent, als je duizend doden sterft, grijp je naar zo'n psalm. En dan vraag je niet meer of het wel klopt wat de psalm zegt. En dan vraag je ook niet meer of je er wel iets mee kunt doen.

Nee, dan heb je die wonderlijke ervaring dat die psalm iets met jóú doet: dat je angst en zorgen van je af vallen. Dat je, ook al staat het huis van je leven op instorten, toch grond onder de voeten voelt. Dat je je, ondanks alle verschrikkingen, veilig en geborgen weet bij God. Dat is de wonderlijke ervaring van het geloof.

En nu zeg je in dat geloof wel eens grote woorden. Meer dan je misschien kunt waarmaken. Want dat God redt van de ondergang, daar lijkt het niet altijd op. En toch kun je het niet laten om het te zeggen.

En God zegt: 'Toe maar, zeg het maar. Want tenslotte zal blijken dat je toch gelijk gehad hebt. Dat verderf en ondergang niet het laatste zijn. Nee, de laatste ben Ik, de God van wie je altijd al gezongen hebt: Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen.'

Ds. J.H. van Osch

COLOFON

Goede Herderkerk

Enkweg 2, 8162 VW Epe,
tel. 0578-616729
www.goedeherderkerke.nl

Predikanten:

Ds. G.C. Buijs,

Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe
tel. 0578-849987
e-mail: predikant-gcbuijs@
goedeherderkerke.nl

Ds. B. Lampen, Allendelaan 4,
8161 DA Epe, tel. 0578-618416
e-mail: dslampen@gmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert, Afslag 57, 3331 RH
Zwijndrecht, tel. 06-51646882

Scriba

A. van de Burgt, Gildeland 7,
8162 XL Epe, tel. 0578-611682
scriba@goedeherderkerke.nl

Kerkelijk bureau

G. Lokhorst tel. 620244
gert.lokhorst@concepts.nl

Administratie/penningmeester

Functie Penningmeester
is vacant.

Kerkelijke Bijdragen:
NL18 RABO 0317 5720 08
Collectebonnen:
NL84 RABO 0317 5359 00 onder
vermelding van het bezorgadres.
Giften/Verjaardagsfonds e.d.:
NL84 RABO 0317 5034 05

Kerkradio

Contactpersoon: H.E. Pleiter,
Gelriaweg 17, 8161 RK Epe
tel. 0578-679391. Bijdragen naar:
NL06 RABO 0317 5728 06

*Alle bovenstaande betalingen
t.n.v. 'Goede Herderkerk te Epe'*

Penningmeester wijkdiaconie

G. J. Willems, Horthoekerweg 14,
8167 LW Oene, tel. 06-53758318
NL89 RABO 0317 5272 74
t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe

ZWO Goede Herderkerk Epe

NL42 INGB 0003 6389 95

Kosteres

W. Schreurs-Kluin,
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe
tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen)

Organisten

Johan Smit, 06-25096757
coördinator/contactpersoon organisten
johansmit_92@hotmail.com
Marijn de Jong, 038-4602071 of
06-23363424 technisch beheer
mdejong@gebruiktebladmuziek.nl

Redactie Goede Herderklank

Piet Pronk en Adrie Koedoot

Inleveradres kopij

P.J. Pronk, Wildkansel 17,
8162 KC Epe, tel. 0578-615254
e-mail: redactiegkh@gmail.com

Bezorging kerkblad

A. Wittingen, tel. 0578-616527
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl

Kapel Zuuk

Contactpersoon: Annie Berends,
Koepad 27, tel. 0578-641383

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91

Erediensten

Zondag 24 februari

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. J. Belder, Hartskamp
	18.30 uur	Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld

Zondag 3 maart

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. J.H. van Osch, Vaassen
	10.00 uur	Tienerdienst in Upstairs
	19.00 uur	Gez. dienst in de Regenboogkerk
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
	19.00 uur	Ds. B. Heslinga, Vaassen
Grote Kerk:	10.00 uur	Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. J. Niesing, Kesteren
	18.30 uur	Ds. J. Niesing, Kesteren

Zondag 10 maart – eerste lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs, Heilig Avondmaal, lopende viering
	19.00 uur	Gez. dienst in de Regenboogkerk
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller, Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. S.H. Muller, ontmoetingsdienst m.m.v. het Combo-GHK
De Boskamp:	15.00 uur	Ds. G.C. Buijs, Heilig Avondmaal
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt
	18.30 uur	Ds. J.A.C. Olie, Genemuiden

Woensdag 13 maart – Biddag voor gewas en arbeid

Regenboogkerk:	19.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Sionskerk:	14.30 uur	Ds. J. Mulderij, Wezep
	19.30 uur	Ds. J. Mulderij, Wezep

Zondag 17 maart – tweede lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	19.00 uur	Ds. J. Swager, Doornspijk
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk:	10.00 uur	Mevr. ds. M. Visch-de Bruin, A'doorn
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. J. Boer, Ermelo
	18.30 uur	Ds. A.D. Goijert, Nijkerk

Zondag 24 maart – derde lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. D. van Meulen, Epe
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
	19.00 uur	Pastor W. Vroom, Taizé-viering
Sionskerk:	09.30 uur	Prop. F. Pierik, 't Harde
	18.30 uur	Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

Zondag 31 maart – vierde lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs, doopdienst
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt
	18.30 uur	Ds. J. Brouwer, Veen

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en Emst/Vaassen)

Bij de diensten

Op zondag 31 maart zullen enkele jongere kinderen uit het midden van de gemeente worden gedoopt.

Omzien naar elkaar

In de gemeente van Jezus Christus is het belangrijk dat we oog voor elkaar hebben. Juist ook in tijden van ziekte en verdriet mogen we rondom elkaar staan. We mogen niet vergeten dat God dicht bij mensen kan komen door andere mensen. Voor elkaar mogen we er zijn als broeders en zusters in Jezus Christus.

Heel speciaal wil ik de naam van collega Berto Lampen noemen. Wat een tegenslag voor hem om zich weer ziek te hebben moeten melden. Het is voor ons als gemeente en als collega een heel gemis dat we nu niet kunnen terugvallen op zijn hartverwarmende preken, betrokken zorg en bevlogen inspiratie. Onze gedachten en gebeden mogen bij hem en zijn gezin zijn. Dat God bij dit gezin is en ook de rust en kracht wil schenken die collega Lampen zo nodig heeft.

Troost mag er zijn voor iedereen die worstelt met ziekte, gezondheid, moeite of verdriet in lied 939 vers 1:

*Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.*

Geboorte

Op 12 januari is geboren *Glenn Corné Ouwwerkerk*, zoon van Stefan en Rosanne en broertje van Brynn en Neil. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Wij gedenken Teunis Kamphuis

Op 2 februari 2019 is in de leeftijd van 64 jaar overleden dhr. Teunis Kamphuis. Vorig najaar werd Teunis opnieuw getroffen door de ziekte kanker. Het was nog niet zo lang geleden dat hij na een intensieve strijd de ziekte leek te hebben overwonnen. Voor Teunis was dit dan ook zeer pijnlijk. Te vroeg en te jong kwam hij hierdoor te overlijden.

Na een moeilijke jeugd vervolgde Teunis alleen of in een kleine groep zijn leven. Zijn grote passies waren voetbal en muziek. Voetbal volgde hij van het Engelse voetbal op zaterdag tot de wedstrijden van SV Epe op zondag. Zijn liefde voor muziek strekte zich uit van de muziek van zijn jeugd tot aan de hedendaagse muziek. Regelmatig bezocht Teunis een concert.

Belangrijk en heel waardevol voor Teunis is geweest dat zijn kring van dierbaren werd uitgebreid met Jannette en haar dochters Tessa en Meike. Een contact dat begon toen ze elkaars burens werden op Pandersakker.

Met z'n drieën waren zij er voor Teunis en hij was er weer voor hen.

Zeker de laatste jaren, maar vooral de laatste weken hebben Jannette, Meike en Tessa samen Teunis intensief en liefdevol bijgestaan.

Tijdens de dienst mochten we stilstaan bij de doop van Jezus en dan vooral bij de stem van God uit de hemel die sprak tot Jezus: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde'. Ook voor ons mensen is dit een heel belangrijke boodschap.

We hebben de goede stem nodig. Van mensen, die zeggen dat ze van je houden. Hoe pijnlijk is het wanneer mensen hun stem gebruiken om te kwetsen, te vernederen of pijn te doen. Daarom hebben we naast de stem van mensen ook de stem van God nodig. De stem, die tegen ons zegt dat we zijn geliefde zoon of dochter zijn.

Ook in het leven van Teunis hebben veel stemmen geklonken. Stemmen van verkeerde mensen, die kwade woorden spraken. Stemmen van mooie mensen die praatten met de mond vol liefde. En heel belangrijk is dat in het leven van Teunis Kamphuis ook de stem van God heeft gesproken. De stem van God, die hem aansprak: 'Teunis Kamphuis: Jij bent mijn geliefde kind'.

We wensen Jannette, Tessa en Meike en allen die liefdevol rondom Teunis hebben gestaan Gods nabijheid, kracht en zegen toe.

Overleden

Op 10 februari is in de leeftijd van 73 jaar overleden mevrouw Jannie van den Hoek – Westerbroek. De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op 15 februari. Een in memoriam zal opgenomen worden in het volgende kerkblad. Correspondentieadres: Haverkampsweg 21, 8161 VR Epe

Belijdenis – start 14 maart

Het leven is vol keuzes. Zoveel dat je soms niet weet wat je moet kiezen en last krijgt van keuzestress. Soms kun je er zelfs moe van worden. Heel anders is dat met je keuze voor God. Die geeft rust. Waarom? Gods keuze voor jou gaat vooraf aan jouw keuze voor God. Eerst is er de keuze van God. En dan de vraag: 'Kies jij ook voor God?' Hopelijk is het antwoord 'ja'. Bij dit 'ja' past belijdenis doen. In het midden van de gemeente, jouw gemeente, delen dat God jou heeft uitgekozen en dat jij voor God kiest. Wie belijdenis doet, antwoordt op Gods liefde voor hem/haar persoonlijk.

Voorafgaande aan de belijdenis mogen we elkaar ontmoeten tijdens de belijdeniscatechese. Nieuwsgierig, geïnteresseerd of al vastbesloten? Laat het even weten, zodat we met elkaar daarover verder kunnen spreken. Voor belijdenis doen geldt dat je niet snel te jong en zeker nooit te oud bent. Van harte uitgenodigd. We starten op donderdag 14 maart en komen daarna steeds wekelijks op maandag bij elkaar.

Informatie en opgave: ds. Roberto Buijs 0578-847789 of predikant-gcbuijs@goedeherderkerke.nl

Bijbelkring

De volgende keer is op dinsdag 5 maart. We lezen dan met elkaar 1 Johannes 4. Aanvang 20.00 uur

Giften

Ontvangen voor de kerk 1x € 50,00 en 1x € 20,00.
Hartelijk dank!

Kennismakingsavond in de wijk – 28 maart wijk 4

Als gemeente en nieuw predikantsgezin is het goed om elkaar te leren kennen. Dat kost tijd en daarvoor moet je ook tijd uittrekken. Het komende winterseizoen wordt daarom een avond voor elke wijk georganiseerd. Een avond voor ontmoeting en kennismaking. Tijdens deze avond willen we ook met elkaar nadenken over het thema 'Een goed gesprek'.

Binnenkort gaan we verder met wijk 4 (ouderling Elisa Schurink) en wel op 28 maart (Ook op de website is terug te vinden bij welke wijk je hoort).

De avond begint om 20.00 uur in de Goede Herderkerk. Van harte uitgenodigd, Evelien en Roberto

Vanuit de pastorie: mijn e-mailadres

Voor mijn werk voor de Goede Herderkerk gebruik ik het e-mailadres: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl Prima zover. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken. Wat ik waarschijnlijk wel eens gedaan heb, is dat ik mijn e-mailadres niet goed heb doorgegeven. Of dat u/jij mij mailt en niet het volledige adres gebruikt.

Het zit namelijk zo dat wanneer in het e-mailadres 'epe' wordt weggelaten de mail niet bij mij wordt bezorgd. De mail komt dan terecht bij de scriba van een kerk in Hoogeveen. Gelukkig dan weer wel bij de Goede Herderkerk van Hoogeveen. Heel lief stuurt ze alle voor mij bestemde mails door. Maar ja, ze krijgt er zo wel een dagtaak bij. En in de Goede Herderkerk van Hoogeveen heeft de scriba het vast ook heel druk.

Ik denk dat ik de scriba van de Goede Herderkerk in Hoogeveen maar een mooi kaartje ga sturen om haar te bedanken. Want we mogen heel dankbaar zijn dat ze alle berichten heeft doorgestuurd. In de goede zin van het woord is ze een doorgeefluik. Zonder kritiek, zonder censuur en zonder het achterhouden van berichten. Noch de inhoud noch de afzender was voor haar een reden om berichten te negeren. Elk bericht en elke afzender doet er toe. En zo hoort het ook in de kerk. Alles en iedereen mag meedoen. Iedereen hoort er bij. Iedereen mag gehoord worden. De kerk zelf is ook niet meer en niet minder dan een doorgeefluik. Van God naar mensen en van mensen naar God. Een kerk mag mensen niet tegenhouden om de stem van God te horen. En ook mag een kerk niet bepaalde mensen de boodschap van Gods liefde onthouden. Een doorgeefluik zijn als kerk is genoeg. Het is wel een dagtaak. Met dank aan de scriba van de Goede Herderkerk van Hoogeveen.

Een hartelijke groet ook namens Evelien, Lihle en Tshago,

Ds. Roberto Buijs

Wijk ds. Lampen

(sectie 5, 6 en Oene/Zuuk)

Uit de pastorie

Zoals u wellicht al vernomen hebt, heb ik me helaas opnieuw ziek moeten melden. Onder de verschillende ongemakken die er zijn bij een zgn. caudalaesie, zitten ook pijn en vermoeidheid. Hier moet ik mee leren leven en zo probeerde ik de laatste tijd telkens een goede balans te vinden tussen arbeid en rust. Deze balans is nu flink verstoord, de vermoeidheid heeft helemaal de overhand gekregen en er zit voor mij niets anders op dan te rusten.

Op vrijdagavond 25 januari mocht ik nog de weeksluiting in De Boskamp verzorgen en spreken over de goede

Herder die bij ons blijft, zelfs al gaan we soms door dalen van diepe duisternis, zodat we niet bang hoeven te zijn! Zijn liefdevolle nabijheid geeft moed! Toen had ik nog niet begrepen dat deze overdenking, niet alleen voor de bewoners van De Boskamp bedoeld was, maar ook voor mij. Ik hoop snel weer in uw midden te mogen zijn. Gods zegen toegewenst voor u en jullie allen!

Ds. Berto Lampen

Ouderenpastoraat

Overleden

In de Goede Herderklank van december kon ik u melden dat mevr. **Janna Tichelaar-Visser**, Meidoornstraat 16, na een langdurige revalidatie in Randerode weer thuis mocht komen. N.a.v. haar verjaardag op 21 november bezocht ik haar en blikten wij terug op de moeilijke periode die zij achter de rug had. Zij kon zich weer voldoende redden thuis en haar zoon kwam elke dag bij haar en zorgde goed voor haar, zo vertelde zij mij. Wij hebben toen samen gelezen uit de Bijbel en in het gebed gedankt voor Gods liefderijke steun, ook via haar familie aan haar bewezen, dat zij weer thuis mocht komen. Ook hebben wij gebeden dat zij gespaard mocht blijven voor nieuwe valpartijen met alle gevolgen van dien, en uiteindelijk veilig naar het Vaderhuis geleid mocht worden.

In de eerste week van dit jaar werden wij opgeschrikt door het bericht van haar overlijden op vrijdag 4 januari. Het afscheid van haar lichaam heeft voor zover wij weten in besloten kring plaatsgevonden.

Janna is 87 jaar oud geworden. Zij werd geboren in Heerde. Na een huwelijk van 28 jaar werd zij in 2006 weduwe. Zij deed op 1 januari 1953 belijdenis van haar geloof en was tot haar sterven belijdend lid van onze gemeente.

Overleden

Op zondag 6 januari jl. overleed in de leeftijd van 80 jaar **Floris Johannes van Stralen**, Korte Blekersweg 33. Johan werd genoren op 17 mei 1938 te Arnhem en overleed in het IsalaZH te Zwolle. Hij is sinds 1965 de echtgenoot geweest van Jansje van Stralen-Bikker. Zij blijft nu alleen achter, maar wel gesteund door de Here en haar drie zoons Hans, Tom en Wouter en hun dierbaren.

Wij bidden hen allen Gods troost en zegen toe. Zij in het verlies van haar lieve man, de kinderen en kleinkinderen in dat van hun lieve vader en opa. Zo lezen we op de rouwkaart. Ook wij als gemeenteleden missen hem en zijn dankbaar voor de jaren dat hij als ouderling-kerkvoogd (later kerkrentmeester genaamd) deel uitmaakte van het bestuur van onze gemeente. Ook vergeten we de jaren niet dat hij zich inzette voor de invulling van preekbeurten door gast-predikanten uit de regio. En niet alleen kerkelijk, ook in het verenigingsleven van Epe heeft hij zich niet onbetuigd gelaten. Velen kenden hem en hij kende velen, mede ook voortvloeiend uit zijn taak om leiding te geven aan de fabriek, de Coöperatie te Emst, waar hij tot zijn pensioen heeft gewerkt.

De afscheidsdienst hielden wij op zaterdag 12 januari in de Goede Herderkerk. Aan het begin sprak zoon Hans een In Memoriam uit, waardoor velen een helder zicht kregen op het werkzame en persoonlijke leven van Johan, ook in de kring van zijn gezin. Naast werk, kerk en maatschappelijke betrokkenheid was en bleef het gezin de

basis, waarmee hij met liefde en zorg omging. Bij dit alles wilde hij wel graag de controle en de regie in eigen handen houden. Maar alle streven was erop gericht dat zijn gezin het goed had. Toen kwam het moeilijkste. Hij moest in korte tijd leren in die laatste paar maanden van 2018 om de regie en de controle uit handen te geven. We zijn dankbaar dat Jansje toen net weer genezen was verklaard en hem daarin kon bijstaan samen met vooral haar zoon Hans, anders was de overgave aan de gang van zaken in het ziekenhuis welhaast ondoenlijk geweest.

Maar ook de Here was er om hem te leren de regie uit handen te geven. In de afscheidspraak vertelde ik hoe Johan zichzelf steeds meer overgaf aan de leiding van zijn Goede Herder. Want waar wij het niet (meer) grijpen kunnen, daar grijpt de Here ons. Daarin ligt ook het geheim van de heilszekerheid besloten. Van één ding hoeven we maar zeker te zijn,... dat Hij het zeker weet. Dat is de basis van ons geloofsleven, dat vertrouwen, die overgave. Van huis uit had Johan dit niet zo leren grijpen zodat hij zich gegrepen wist. Zo nam de Here Jezus zijn schaap Johan op de schouders en zegende hem. Het laatste Bijbelgedeelte dat ik met hem las was dan ook Psalm 23. Toen ik hem daarna de handen oplegde en voor het laatste de Zegen over hem uitsprak, kon ik niet weten dat dit eens zijn trouwtekst was geweest: Numeri 6: 24, 25, 26. Deze zegen van Aäron werd nu de rouwtekst voor de prediking: 'De Here zegene u en Hij behoede u....' Maar ook in zekere zin opnieuw een trouwtekst, voor het huwelijk met de hemelse Bruidegom, Jezus.

Ook lied 658 uit het Nieuwe Liedboek speelde een centrale rol in de prediking: 'God adem waait zijn woorden uit den hoge'. Het was mij door zijn Jansje aangereikt om het mee te nemen in de preek.

Ten slotte hebben wij zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op Norelbos. Wij deden dit onder het belijden van het geloof waarin Johan had geleefd en was gestorven. Daarna baden wij het Onze Vader.

Overleden

Op zondag 20 januari overleed in het GelreZH te Apeldoorn **Petertje Cornelia (Peep) Elskamp-van Gortel**, Kanaalweg 52. Zij mocht 80 jaar worden.

"*Uit ons leven, maar niet uit ons hart!*" lazen we op de rouwkaart. Harry en zijn Ineke en de kleinkinderen missen nu hun lieve moeder en oma. Gert-Jan mist nu zijn zeer geliefde vrouw. Het is stil geworden in hun huisje aan de Kanaalweg. De vele goede herinneringen troosten zeker, maar nemen toch het gemis niet weg. Na het smartelijk verlies van hun dochter Hanke kwam dit verdriet erbij.

Daarom is het voor allen een groot wonder vol troost en genade dat Peep bij mijn laatste ontmoeting tot mij zei: 'Maar het beste komt nog dominee!' Vandaar dat op de rouwkaart kwam te staan wat ook de tekst voor de prediking werd, namelijk Johannes 2:10b: "*...Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard*". Gij, dat is de Bruidegom. En in de opstanding is dat Jezus. Dit ogenblik, dat is als je bij je hemelse Bruidegom Jezus bent aangekomen en het beste komt: je de allerbeste wijn te drinken krijgt. Louter vreugde. In deze beelden hadden wij al eerder met elkaar gesproken en hier keek Peep naar uit: naar dit beste wat nog komen gaat, na het sterven bij de Here Jezus, voor eeuwig. Daar waar alle tranen van de ogen zijn afgewist door de Here. Alle tranen van dit aardse leven. Het troost ons dat Peep dat zo zag en beleed. We hebben in de rouwdienst, die ook dankdienst was, de Here samen gedankt. Gedankt voor die troost en dat uitzicht wat Peep had en gebeden dat het ook ons uitzicht mag zijn en

van Gert-Jan en zijn gezin. Dat dit uitzicht het verdriet mag verzachten en er ook kracht mag zijn om voort te kunnen gaan, al is het nu zonder Peep.

Op vrijdag 25 januari hielden we om 14.30 uur de rouwdienst in de Goede Herderkerk. Wij hebben daar gedankt voor haar leven en voor de zegen die zij ontvangen had en die zij had uitgedeeld onder de haren. Ook stonden wij stil bij hoe haar leven zich had ontplooid vanaf haar geboorte op 14 februari 1938 te Vaassen aan de Kerkenkampweg. Hoe zij daar opgroeide en ter kerke ging en daar samen met haar Gert-Jan belijdenis deed bij ds. Vossius; na lange verkering trouwde met Gert-Jan op 8 maart 1962 en ruim 56 jaar met hem leefde aan de Kanaalweg 52, in het huis dat zij samen hadden laten bouwen en gingen bewonen zodra ze getrouwd waren, tot de Here haar tot Zich riep. Begin oktober 2018 bleek Peep darmkanker te hebben. En daarmee begon het echte ziek zijn. En wát heeft Gert-Jan toen goed voor haar gezorgd!

Ten slotte hebben wij het geloof beleden waarin Peep mocht leven en sterven. 'Het beste komt nog!' Dat kun je op je sterfbed alleen blijmoedig zeggen, als je dat echt gelooft. Zo dankten wij voor haar geloof en baden wij het Onze Vader. Ten slotte gingen wij gezegend heen onder de orgelklanken van 'Blijf mij nabij'.

In besloten kring is daarna afscheid genomen van het lichaam van Peep in crematorium 'Heidehof' te Apeldoorn.

Overleden

Op zondag 27 januari jl. overleed in de leeftijd van 86 jaar en na een gelukkig huwelijk van 65 jaar met haar Evert: **Hennie ten Kate-Tigelaar**, Sint Jorisweg 50. Zij werd op 19 juli 1932 geboren te Ommerkanaal, vlak bij Ommen, als derde kind in het gezin. Toen zij 15 was leerde zij Evert al kennen en na een paar jaar verkering zijn ze in 1953 getrouwd. Henk werd geboren en kort daarna Coby. Drie jaar later Bert en nog weer acht jaar later Mieke. Evert werkte hard voor zijn gezin. Als hij ergens beter werd betaald dan ging hij daar met zijn gezin naartoe. Van Dedemsvaart naar Kraggenburg en vandaar naar Epe. Naast huismoeder was Hennie ook actief bij de plattelandsvrouwen als medeorganisator en als notulist van de vergaderingen. Zij zorgde goed voor de kinderen en was trots op ze. Haar gastvrijheid stond bekend bij de vriendjes van de kinderen en de familie die kwam logeren.

Vele jaren genoten Hennie en Evert nog van de dagjes uit en andere gezellige dingen die zij samen deden. Opa en oma worden van 10 kleinkinderen was een verrijking voor hen en elk van de 16 achterkleinkinderen kreeg een zilveren spaarpot met zijn of haar naam er in gegraveerd.

Hennie heeft erg veel van haar kinderen en kleinkinderen gehouden en dat was wederzijds.

Ten slotte kreeg zij kanker. Van die periode heb ik twee jaar meegemaakt, tot de artsen haar uitbehandeld achtten. De grote zorg en toewijding van haar man Evert trof mij vanaf mijn eerste bezoek. God zij dank vond hij daartoe de kracht, tot het einde aan toe zo voor haar te zorgen. Tot het einde toe wilde zij geen ruchtbaarheid geven aan haar ziekte en ook niet aan haar komende heengaan. Hennie was belijdend lid en beleefde haar geloof in de vele liederen die zij kende van vroeger en in bijbellezen en gebed. 'Als ik de Kerst nog maar haal, dominee'. Die bede is verhoord!

Nu bidden wij haar man Evert toe om in zijn hoge leeftijd op God te hopen en te vertrouwen, net als Hennie. Totdat ook hij eens wordt geroepen van hier. De familie heeft afscheid genomen van Hennie's lichaam op vrijdag 1 februari in crematorium 'Kranenburg' te Zwolle.

Hier aangekomen wil ik u vragen om begrip voor het feit dat de meest recente overlijdensberichten niet meer geplaatst kunnen worden, maar zullen worden meegenomen in de volgende Goede Herderklank. Voor zover mij nu bekend betreft dit de overlijdensberichten van *mevr. Rozendal*, Sint Anthonieweg 4, die op 3 februari jl. overleed en op 8 februari werd begraven.

dhr. Dokter, Roggestraat 43, die op 6 februari overleed en waar ik nog geen details van ken.

mevr. Joostema, Wachtelenbergweg 1, die op 12 februari overleed en waarschijnlijk 18 februari wordt begraven.

Wel en wee

Dhr. Logtenberg, Maatkampstraat 18, is vanuit het IsalaZH te Zwolle al weer geruime tijd opgenomen in Randerode, afdeling de Griff B, kamer 18, om weer aan te sterken.

Dhr. Van de Hel, Fazantstraat 7 Vaassen, bevindt zich nog steeds in de Martinushof te Twello in afwachting van plaatsing van een nieuwe hartklep te Nieuwegein. Zijn adres in Twello is St. Maartens erf 85, kamer 164.

Mevr. Van Werven, Sint Jorisweg 11, heeft regelmatig bemoediging nodig om het dagelijks leven in bed vol te kunnen houden.

Dhr. Van Wijk, Marktplein 10-21, bereidde zich er op voor om heen te gaan. Alleen een medicijn waarvan slechts 25% kans was dat het zou werken is toegepast. De hoop dat het toch nog mocht helpen is bevestigd! Wij danken de Here hiervoor hartelijk, samen met het echtpaar Van Wijk!

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie die tevens getroffen wordt door de ziekte.

Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben het ook hard nodig.

Laten wij ook niet vergeten zij die korter of langer geleden met rouw of ziekte te maken kregen - hieronder zijn ook ernstig zieken - of die liever niet genoemd willen worden, maar wel op onze voorbede hopen.

Veranderingen

Mevr. T. Jonkheid-Eilander is per 28 januari jongstleden verhuisd van Weemeweg 50 naar Albert Schweizerlaan 25 kamer 209.

Verantwoording

Op huisbezoek mocht ik ontvangen voor de kerk: € 10,- (R.), € 10,- (K.), € 10,- (M.), € 20,- (H.), € 20,- (K.) en € 100,- (R.) na afloop van een begrafenis. Alle gevers zeer hartelijk dank. Uw kerkelijke gemeente heeft het nodig voor haar functioneren.

Ten slotte

In maart begint de lijdenstijd. Het hart van het evangelie komt dan aan de orde, namelijk: de zondeloze Here Jezus, die voor ons gekruisigd werd opdat wij, zondaars, zouden leven in heerlijkheid. Wat een wonderlijke ruil!

Over die Liefde en Genade raak je nooit uitgedacht en uitverwonderd!

Ten slotte wens en bid ik u allen voor de komende tijd de onmisbare Zegen toe van deze uit de kruisdood opgestane Here en Heiland. Met een hartelijk groet,

Ds. E. Kolkert

Van harte gefeliciteerd

25 febr.	Mevr. A. Lagerweij-van Essen Papenstraat 42, 8162 RR Epe	90 jaar
26 febr.	Dhr. G.J. Bijsterbosch Scheperstraat 93, 8162 WR Epe	82 jaar
04 mrt.	Mevr. T.R.W. de Haan Zuikerweg 8-F, 8161 XT Epe	81 jaar
04 mrt.	Mevr. J. van den Esschert-Roelofs Bongerdplein 2, 8162 AW Epe	86 jaar
04 mrt.	Mevr. L. de Wilde-Bronsink Ankerstraat 41, 8161 XM Epe	92 jaar
05 mrt.	Dhr. R. de Gunst Scheperstraat 121, 8162 WP Epe	81 jaar
07 mrt.	Mevr. J. Dijkstra-Goossen Loper 1, 8162 KD Epe	89 jaar
08 mrt.	Dhr. J.H. Meijran Heerderweg 21, 8161 BK Epe	88 jaar
09 mrt.	Dhr. J. van Putten Roggestraat 1, 8162 WW Epe	81 jaar
10 mrt.	Dhr. A. J. van de Hel Fazantstraat 7, 8172 GH Vaassen	85 jaar
12 mrt.	Mevr. A. Boeve-Haas A. Schweitzerlaan 121, 8162 DW Epe	97 jaar
16 mrt.	Mevr. H.J. Hinkamp-Beernink Sint Jorisweg 38, 8161 HB Epe	90 jaar
18 mrt.	Dhr. J. van den Burg Zuikerweg 59, 8161 XV Epe	83 jaar
23 mrt.	Dhr. J. Scholten Sint Jorisweg 19, 8161 HC Epe	80 jaar
28 mrt.	Mevr. H. Docter-Grolleman Sint Jorisweg 18, 8161 HA Epe	83 jaar
29 mrt.	Dhr. U.P.R. ten Cate Ganskamer 12, 8162 JG Epe	85 jaar

Van de Diaconie

Missionaire giften

Eind vorig jaar heeft de diaconie twee giften gedaan van € 200. Dit bedrag bestaat uit de opbrengst van de rente van het Rovers Poort Noodfonds en de opbrengst van de missionaire collecte die gehouden is in 2018.

Deze bedragen zijn geschonken aan Stichting Agapè, ter ondersteuning van ons gemeentelid Annemiek Overeem en aan Stichting Hulp Letland waar de familie Fuijkink nauw bij is betrokken. Van beide hebben we een bedankje ontvangen. Stichting Hulp Letland meldde nog dat het bedrag besteed zal worden aan het ouderencentrum in het plaatsje Malta in Letland, waar 42 ouderen wonen onder moeilijke omstandigheden (zie ook pag. 7/8)

Melkbussenproject in de 40dagentijd

Gedurende de 40dagentijd wil de diaconie dit jaar weer extra aandacht schenken aan een project. Daarvoor zullen vanaf 10 maart elke zondag de melkbussen bij de uitgangen van de kerk geplaatst worden. We hebben dit jaar weer gekozen voor een regionaal project nl. de Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde & omg. Bij de collectetoelichting hieronder bij 3 maart vindt u nog wat meer informatie over de Voedselbank. De Voedselbank heeft ook een website waar meer informatie te vinden is: <http://voedselbankvaassen.nl/>

Collecteoverzicht:

24 februari - ZWO-project,

Hulp aan straatkinderen in Colombia

Elders in het kerkblad kunt u hierover informatie vinden.

3 maart - St. Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde e.o.

De voedselbank is een soort doorgeefluik. Zij ontvangt van sponsoren voedsel dat overblijft en geeft dat gratis weg aan mensen die dat op dat moment nodig hebben. De voedselbank levert hiermee een bijdrage aan het verhelpen van (verborgen) armoede en het voorkomen van verspilling van voedsel. Het "personeel" van de voedselbank bestaat uit vrijwilligers. Ondanks dat is er natuurlijk geld nodig voor vervoer, opslag en andere noodzakelijke uitgaven om deze noodhulpvoorziening mogelijk te maken.

Met uw gift helpt u de voedselbank dit mooie en noodzakelijke werk te blijven doen.

10 maart - 40dagentijd, Kerk in Actie

Voorjaarszendingeweek - Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Met de opbrengst van deze voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals op Cuba.

13 maart - Biddag, Leger des Heils

Voor informatie, zie de toelichting bij de collectes in de avonddiensten hierna.

17 maart - 40dagentijd, Kerk in Actie,

Binnenlands diaconaat. Verlaat de gevangenis...en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenezorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangnissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex-)gevangenen.

*Christus is niet in de wereld gekomen
opdat wij Hem zouden begrijpen,
maar opdat wij ons aan Hem vastklampen,
opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen
in het ongehoorde gebeuren van de opstanding.*

Dietrich Bonhoeffer

24 maart - 40dagentijd, Kerk in Actie,

Kinderen in de knel, Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie.

Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.

Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:

februari - maart: Leger des Heils

'Geïnspireerd door Gods geest stellen wij ons liefdevol en dienstbaar op in de samenleving. Want elk mens doet er toe en mag er zijn. Het Leger des Heils blijft perspectief bieden en naast de ander staan in zijn of haar zoektocht naar zingeving, of op de weg terug richting het hart van de samenleving. De realisatie hiervan vergt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Samenleven doen we gewoon samen.'

www.legerdesheils.nl

De diaconie beveelt alle bovenstaande collectes van harte bij u aan. Via mevr. Wolse hebben we een gift ontvangen van € 20,- voor de diaconie, waarvoor onze hartelijke dank. We hebben van Stichting Gevangenezorg Nederland een e-mail en van het Evangelisch Begeleidingscentrum een brief ontvangen met een bedankje voor ontvangen collectegelden in 2018. Een groet namens de diaconie,

Riet de Graaf

"Gift missionaire collecte"

Blij verrast waren wij, als Stichting Hulp Letland, eind december 2018. met de gift van € 200.-, van de diaconie voor de hulpverlening in Letland. Wij zullen het geschonken bedrag besteden aan het ouderencentrum in het plaatsje Malta, gemeente Rezekne in het oosten van Letland. Tijdens onze reis van 14 t/m 20 december kwamen wij, voor het eerst, in dit ouderencentrum. Dit tehuis biedt plaats aan 42, deels dementerende en invalide ouderen. Hoewel we best wel wat gewend zijn wat betreft de omstandigheden waaronder deze mensen, soms ver buiten stad of dorp, moeten leven, schrokken we. Geen privacy bij het wassen van de ouderen en voor hen maar één slechte doucheruimte, een kast met een douchekop en een oude stoel. De toilettemmers stonden op de kamers, waar per kamer 5 of 6 personen verblijven. Door ons werd direct een bedrag van € 1000.- beschikbaar gesteld om o.a. privacy-schermen te kopen of te laten maken en een begin te maken met de renovatie. Wij hebben dit ouderencentrum, als nieuw project, in onze Stichting opgenomen, dit naast het ouderencentrum in Ludza waar wij, samen met de Stichting "Let's Go" uit Wijhe, al 4 jaar werkzaam zijn. Wij zijn blij dat de diaconie onze Stichting, in het jaar dat wij ons 25-jarig jubileum vieren, op deze manier heeft willen steunen en zo ons de mogelijkheid geeft om zorg te dragen voor de mens in Letland die soms onze moeilijke omstandigheden moet leven. A.s. mei vertrekken wij met een 2^e hands rolstoelbus voor het ouderencentrum in Ludza, zodat de rolstoelgebonden ouderen ook uit hun isolement kunnen komen.



In 2017 brachten we daar al een 8-persoons bus, die gebruikt wordt voor vervoer naar het ziekenhuis en om uitstapjes te maken. Deze gift geeft onze vrijwilligers een extra impuls om door te blijven gaan met hun belangrijke werk voor de medemens. www.stichting-hulp-letland.nl

Joop en Coby Fujikkink

Van de ZWO-commissie

Opbrengst kerstkraam

Wat was het koud, zaterdag 15 december, toen we met de kerstkraam bij de Grote Kerk stonden. Het aanbod was groot; kerststukken in allerlei formaten, mooie spulletjes van de Talententent.

De kopers lieten zich niet afschrikken door het weer, al tijdens het inrichten van de kraam werden de eerste kerststukken verkocht. En dat ging de hele dag door, zodat we aan het eind van de middag een opbrengst van € 891,- konden noteren. Een heel mooie opbrengst; we willen dan ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Hierbij denken we aan de bloemengroepen van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk, die met hulp van enkele leden van de Regenboogkerk al die mooie bloemstukken hebben gemaakt en alle anderen die iets voor de kraam hebben gemaakt of geleverd, iedereen die bij de kraam heeft geholpen met het opbouwen, het inrichten, de verkoop en het opruimen. De Grote Kerk voor de koffie en de stroomvoorziening. En natuurlijk u, kopers!



De opbrengst van deze actie is voor ons project: 'Hulp aan straatkinderen in Colombia'. De Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen in de krottenwijken om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden.

Opbrengst speculaas- en appeltaartverkoop

De opbrengst van de speculaasactie van de gezamenlijke ZWO-commissies van de Goede Herderkerk, de Regenboogkerk en de Grote Kerk eind november/begin december vorig jaar is € 321,-. Hartelijk dank voor uw bestellingen!

ZWO nieuwtjes

- Afgelopen najaar heeft de ZWO helaas afscheid genomen van Albert Wittingen (opperhoofd appelpluk) Albert heeft jarenlang deze enorme taak op zich genomen en wij zijn hem hiervoor heel dankbaar. Zijn vervanger wordt Egbert Vrieling. De ZWO is blij dat hij deze taak op zich wil nemen.
- De talentenbon-actie (kraam bij de ingang van de kerk) stopt helaas. Wie nog van de actie gebruik maakt of wil maken kan er deze maand nog terecht. Wij zullen de prachtige kraam die door Egbert Vrieling met veel liefde is gemaakt nu gaan gebruiken als ZWO-info-kraam met informatie over onze projecten. Ook vergeten we Rika van der Veen niet en bedanken onze helpende hand voor al haar werk voor deze actie.
- De kaartenactie van Ans Otten heeft het afgelopen jaar € 600,- opgeleverd. Dit bedrag gaat naar ons project straatkinderen in Colombia. Ans bedankt!

Germa Steert



OPEN DOORS/ZENDINGSPROJECT 2019 (de collectebussen achterin de kerk)

De situatie voor christenen in Noord-Korea
Het bezitten van een Bijbel is strafbaar. Bijeenkomen is uiterst gevaarlijk. Praten over het geloof is vrijwel onmogelijk. Door de voortdurende indoctrinatie zijn familie, vrienden, burens en zelfs kinderen alert en bereid om elke verdachte situatie aan te geven bij de politie. Als ontdekt wordt dat iemand christen is, wordt niet alleen hij, maar ook zijn hele familie zwaar gestraft. Als de christen niet ter plekke wordt doodgeschoten, wordt hij gearresteerd, naar een heropvoedingskamp of gevangenis gestuurd en gemarteld. (wordt vervolgd)

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2019

In de periode van 19 januari tot en met 2 februari 2019 heeft de actie Kerkbalans plaatsgevonden.

De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters zijn dankbaar voor het resultaat van ruim € 154.000 aan toezeggingen. Dit bedrag is 3,7% meer dan vorig jaar. We danken dan ook alle gemeenteleden voor de toegezegde bijdrage en het vertrouwen.

Ook een woord van dank aan alle 44 lopers in Epe, Oene, Emst, Vaassen en Heerde voor hun geweldige inzet bij deze actie. De lopers die na vele jaren trouwe inzet zijn gestopt, nogmaals hartelijk dank! Fijn dat er weer gemeenteleden beschikbaar zijn om dit werk voort te zetten. Namens het College van Kerkrentmeesters,

Rudi Pannekoek



Overzicht van de collecten over de maand december 2018					
datum	morgen avond	1e collecte diaconie	bestemming	2e collecte groot onderhoud	uitgang voor het werk in onze gemeente
02 dec.	morgen	201,10	Stichting Present Epe-Heerde	165,65	174,40
	avond	42,61	Citypastoraat Apeldoorn	47,75	
09 dec.	morgen	208,95	Kerk in Actie, Pastoraat Nederland	182,00	190,62
	avond	112,07	Citypastoraat Apeldoorn	75,75	
16 dec.	morgen	281,22	ZWO project; hulp aan straatkinderen in Colombia	180,45	211,40
23 dec.	morgen	230,45	St. Voedselbank Heerde/Epe/Vaassen	183,40	180,35
24 dec.	avond	224,54	St. Inlia, hulp aan asielzoekers in nood	203,03	
25 dec.	morgen	412,05	Kerk in Actie, Kinderen in de Knel	267,50	313,35
30 dec.	morgen	272,51	Interkerkelijk Dovenpastoraat	230,23	232,50
31 dec.	avond	193,15	Eindejaarscollecte, eigen gemeente	134,65	
		556,27	zangavond		
14 okt.		10,40	Avondmaal Boskamp 14/10		
02 dec.		14,70	Avondmaal Boskamp 2/12		
	totaal	2.760,02		1.670,41	1.302,62

Van de Kerkenraad

Van de kerkenraad

Uit de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 16 jan. 2019 valt het volgende te melden:



- Mededelingen: De kerkenraad is erg blij dat dhr. M. Hillige, mevr. Y. Kooge en dhr. E. Vrieling bereid zijn om het maken van liturgieën over te nemen van de dames Beumer en Wittingen! Er zal nieuwe apparatuur aangeschaft worden. Zodra alles in gereedheid is gebracht zullen er weer liturgieën gemaakt worden.

- Op zaterdag 11 mei 2019 zal er een kerkenraadsdag gehouden worden. Deze dag zal in het teken staan van bezinning en ontspanning. Als dagvoorzitter is uitgenodigd ds. mevr. Nynke Dijkstra van de PKN.

- De vacatures van de kerkenraad blijven een punt van aandacht (zie hierna) De Sectie-indeling is enigszins gewijzigd (zie ook website)

De Sectie-indeling ziet er, totdat een nieuwe ouderling voor Sectie 2 is gevonden, als volgt uit:

- **Sectie 1:** mevr. J. Dalhuisen, geen wijziging
- **Sectie 2:** aanspreekpersoon mevr. H. Visser, met hulp van pastoraal medewerkster mevr. M. van Ark
- **Sectie 3:** mevr. H. Visser, geen wijziging
- **Sectie 4:** mevr. E. Schurink met mevr. F. Zweers
- **Sectie 5:** dhr. W. van Zuuk, geen wijziging
- **Sectie 6:** dhr. C. Kamphuis, geen wijziging
- **Sectie 7:** mevr. N. Kroes, geen wijziging.

- Jeugdzaken. De jeugdruimte Upstairs is na een grote onderhoudsbeurt heel mooi opgeknapt. Met dank aan enkele vrijwilligers en dhr. Pannekoek is dit resultaat bereikt. Het voorstel is om op zondag 17 maart 2019 na de dienst koffie te drinken in Upstairs.

De jongeren van de zondagsschoolgroep 7 en 8 zullen via een spaaractie meedoen aan de Actie Kerkbalans. Zij zullen sparen voor ouderen die zich alleen voelen.

De begroting voor het Jeugdwerk is ingediend.

- Consistoriezaken. Ds. Buijs zal de gemeentegroei-groepen bezoeken. Het is goed om contact te hebben met deze groepen om te weten wat er leeft, hoe we met

elkaar gemeente zijn. Dat geldt ook voor de gebeds-groepen. Ook wordt voorgesteld om eenmaal per twee jaar een avond te beleggen voor de ouderlingen, pastoraal medewerkers en ouderenbezoeksters. Deze avond is inmiddels vastgesteld, het wordt 23 mei 2019. Alle betrokkenen zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen.

- Diaconie. Dhr. Beumer zal voorlopig als tijdelijk voorzitter van de Wijkdiaconie optreden, en zitting hebben in de Kleine Kerkenraad. Naast hem zal dhr. Van Rijsten deel uitmaken van de Kleine Kerkenraad. Over vertegenwoordiging in het Moderamen vindt nog overleg plaats binnen de Diaconie. De heren Beumer en Noeverman zijn de afgevaardigden naar de Centrale Diaconie (College van Diakenen)

- Kerkrentmeesterlijke zaken. Er lopen een aantal projecten zoals de vernieuwing van de motoren van de kerkklokken, het onderhoud van het orgel, ICT-project en Actie Kerkbalans. Dhr. Riphagen heeft een memo geschreven ten behoeve van het ICT-project.

Er is nog steeds grote zorg over de openstaande vacatures bij het College van Kerkrentmeesters. Dhr. van Rijsten vraagt hoe het staat met het digitaal collecteren. In de Regenboogkerk is dit al geprobeerd, maar gestopt vanwege een gebrek aan animo daarvoor. Het College van Kerkrentmeesters denkt hier nog over na.

VACATURES Kerkenraad per 1 januari 2019/2020:

*ouderlingen: 1 vacature; diakenen 1 vacature
ouderling-kerkrentmeesters: 2 vacatures in 2019.
Mochten deze onverhoopt niet vervuld worden dan ontstaan er 4 vacatures per 1 jan. 2020!*

De situatie bij de ouderling-kerkrentmeesters is nijpend!! Op 1 januari 2020 treden nl. ook dhr. Van Mossel en mevr. Kieskamp-Berghorst af. Misschien weet u niet precies wat deze ambten inhouden en denkt u dat het veel tijd kost! De kerkenraadsleden willen dat heel graag aan u vertellen en dan zult u ontdekken wat een prachtig werk u in dienst van God kunt doen, en dat tijd voor u geen belemmering hoeft te zijn! God geeft u de tijd EN de gelegenheid! HIJ roept u, en u mag zeggen: Ja Heer, hier ben ik om te doen wat u van mij vraagt!

A. van de Burgt, scriba

Raad van Kerken

Samen op weg naar Pasen

Ontmoeting en bezinning bij **vier** sobere maaltijden op **vier** vrijdagen tijdens de vastentijd in **vier** kerken in Epe. De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen) hierbij van harte uit. U/Jij bent welkom!

De 40dagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om gelouterd het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.

Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?! Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen. Wij hopen op inspirerende ontmoetingen! Tijdens de maaltijd staan we stil bij het thema voor 2019: "**Aan tafel met Jezus...**" De deur zal om 18.00 uur opengaan. De maaltijd start om 18.30 uur

- op 22 maart in de Regenboogkerk/gebouw Antenne aan de Dr. van Voorthuysenstraat
- op 29 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg
- op 05 april in de Grote Kerk aan de Beekstraat
- op 12 april in de RK Martinuslocatie aan de W.G. van der Hulststraat 1

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft:

- voor 22 maart bij: Lee de Kool, 0578 – 62 10 37
- voor 29 maart bij: Ammy van de Velde, 0578 – 61 50 56
- Voor 05 april bij: Hermien Makaske, 0578 – 61 27 00
- Voor 12 april bij: Plony Epping, 0578 – 61 19 07

Per maaltijd kunnen ± 30 gasten worden ontvangen. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meer-opbrengst is voor de plaatselijke voedselbank. U bent welkom op alle vier locaties. U kunt dus ook gezellig in een van de andere kerken aanschuiven! Namens de werkgroep Sobere Maaltijden Raad van Kerken Epe,

Plony Epping

TAIZÉ-viering op zondag 24 maart

Op **zondagavond 24 maart om 19.00 uur** wordt weer een **Taizé-viering in de Grote Kerk** gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is pastor W. Vroom. Deze Taizé-viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé-traditie. Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de dienst, vanaf **15.00 uur** de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.

Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen.

De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Henk Huisman

Bijbelleesrooster

Zo	24 feb.	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
Ma	25 feb.	Ester 9:16-23	Verlenging
Di	26 feb.	Ester 9:24-28	Feestvreugde
Wo	27 feb.	Ester 9:29-10:3	Volksvertegenwoordiger
Do	28 feb.	Psalm 94	De HEER is trouw
Vr	01 mrt.	Luc. 6:1-11	Sabbats(on)rust
Za	02 mrt.	Luc. 6:12-26	In de leer bij Jezus
Zo	03 mrt.	Luc. 6:27-38	Christelijke assertiviteit
Ma	04 mrt.	Luc. 6:39-49	Ogen om te zien
Di	05 mrt.	Luc. 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
Wo	06 mrt.	Psalm 53	Atheïsme is dwaas
Do	07 mrt.	Luc. 7:11-17	Opwekking
Vr	08 mrt.	Luc. 7:18-28	Vol verwachting
Za	09 mrt.	Luc. 7:29-35	Kinder-achtig
Zo	10 mrt.	Psalm 49	Wat is echte rijkdom?
Ma	11 mrt.	Jer. 6:1-15	Er is een weg terug
Di	12 mrt.	Jer. 6:16-30	Let op de weg
Wo	13 mrt.	Psalm 127	Met hulp van de HEER
Do	14 mrt.	2 Tim. 1:1-10	Volhouden
Vr	15 mrt.	2 Tim. 1:11-18	Heilzame woorden
Za	16 mrt.	2 Tim. 2:1-13	Niet te vangen
Zo	17 mrt.	Psalm 52	Ontmaskering
Ma	18 mrt.	Lev. 1:1-9	Offerregels
Di	19 mrt.	Lev. 1:10-17	Geurige gave?
Wo	20 mrt.	Lev. 2:1-10	Recept voor offers
Do	21 mrt.	Lev. 2:11-16	Zout
Vr	22 mrt.	Lev. 3:1-5	Vet voor de HEER
Za	23 mrt.	Lev. 3:6-11	Geef iets waardevols
Zo	24 mrt.	Lev. 3:12-17	Bloed-serieus
Ma	25 mrt.	2 Tim. 2:14-26	Houd de waarheid vast
Di	26 mrt.	2 Tim. 3:1-9	Zware dagen
Wo	27 mrt.	2 Tim. 3:10-17	Inspiratie
Do	28 mrt.	2 Tim. 4:1-8	Enkel waarheid
Vr	29 mrt.	2 Tim. 4:9-22	Concrete opdrachten
Za	30 mrt.	Lev. 4:1-12	Schuld(on)bewust

Gemeentevaria

Ontmoetingsdienst 10 maart

Op 10 maart zal er om 19.00 uur een bijzondere ontmoetingsdienst in de Regenboogkerk zijn, waaraan het combo van de Goede Herderkerk haar muzikale medewerking zal verlenen. Het thema van deze avond is '**Amazing Grace**'. Dit is niet alleen de titel van een wereldberoemd lied maar ook de essentie van ons christelijk geloof. Genade is toch immers Gods liefdevolle geschenk voor jou en mij! Ds. S.H. Muller zal voorgaan in deze dienst. Wij hopen op uw/jouw komst!



De EO-Jongerendag

vindt dit jaar plaats op 25 mei 2019. Op de website beam.eo.nl/eo-jongerendag/ kun je lezen welke artiesten komen en wat voor activiteiten er zijn die dag en alvast helemaal enthousiast worden! De EO-Jongerendag playlist op Spotify is ook een aanrader, dan kan je 25 mei goed meezingen! De

Happy Bus vertrekt weer vanaf de Goede Herderkerk in Epe en jij kan mee, als jij dat wilt! De bus vertrekt om 11.00 uur vanuit Epe en we zullen rond 23.00 uur 's avonds weer terug zijn. Als jij met ons mee wilt, moet je er allereerst voor zorgen dat je een EO-Jongerendagkaartje bemachtigt. Dit kan via de bovengenoemde website, de kosten hiervoor zijn € 12,50. Deze keer vindt het event plaats in Ahoy Rotterdam, en dus zal het ietsje anders zijn dan voorheen. Bij het bestellen van het kaartje moet je een tribune kiezen. Dat is heel belangrijk want alleen met hetzelfde tribunekaartje kun je bij elkaar zitten. Sowieso zitten de leiders van de groep die met de bus meegaan op tribune C, als je dat kaartje koopt heb je sowieso goed gezelschap die dag! Het vervoer naar de EO-Jongerendag wordt door de kerken betaald.

Wil jij aan mij laten weten dat je meewilt en je naam, telefoonnummer, het nummer van je ouders en e-mailadres naar kirstenvantriest@hotmail.com mailen? Mocht je een vriend/vriendin/neef/nicht willen meenemen, dan kan dat!

Groet,

Kirsten van Ee

FollowMe

"We hebben de eerste helft van het (mentor-catechese) FollowMe seizoen er al weer op zitten.



Dit jaar hebben we een nieuwe groep eersteklassers van 5 tieners en 4 nieuwe leiders, Arjan & Rianne de Zwaan en Stephan & Marieke Roelofs mogen verwelkomen. Met ongeveer 18 tieners uit klas 1-3 komen we donderdagavond bij elkaar.

De 4e klassers zijn met het materiaal FollowMe next aan de slag gegaan. Zij komen eens per 2 weken bij elkaar in een huiselijke sfeer. Doel van de avonden is het volgen van Jezus. We bespreken onderwerpen als geliefd zijn, schoonheid van de schepping of bv. de Islam.

De komende helft willen we invulling geven aan het onderdeel van gemeente-zijn door een goed gesprek. We nodigen een ouderling uit om te vertellen over wat hem of haar beweegt en zijn we van plan in maart met grootouders een (geloofs-)gesprek te voeren. Ook de dominee komt langs. We zoeken naar verbinding tussen de generaties en willen in gesprek gaan over Gods trouw door een mensenleven heen. Voor jong en oud blijft oprecht geloven een wonder. Waar wij als leiding wat zaaierwerk verrichten bidden we dat God de tieners doet groeien in ontzag voor God, kennis van onze Heer, Jezus Christus, en het leven in nabijheid van de Heilige Geest.

Ook dit jaar hebben we meegedaan met Sirkelslag, een interactief online spel tussen groepen uit heel Nederland. We hebben een ontzettend gezellige avond gehad!"

Groeten, leiding FollowMe

Voorstelling "Rotsvast"



Op zaterdag 12 januari kwam Matthijs Vlaardingebroek bij ons in de kerk, met een nieuwe voorstelling 'Rotsvast?!

De voorstelling ging over het leven van Petrus, waarin hij ontdekt wie Jezus is en wie hij daardoor zelf mag zijn. Het was een leuke en mooie voorstelling met buikspreekacts en goocheltrucs. Kinderen mochten mee helpen op het podium, wat natuurlijk erg leuk was!

Met ruim 100 kinderen en 60 volwassenen hebben we genoten van deze voorstelling en zo een goede middag met elkaar gehad.

Hartelijke groet,

Miranda Overeem
(jeugdbeleidscommissie)

Rommelmarkt

ROMMEL- en BOEKENMARKT

De maandelijkse inzameling vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand tussen 08.30 en 10.30 uur. Het rooster voor de inzameling op **2 maart 2019**:

Inzameling Berghoeve

Lies Oonk (coördinator), Wieneke van Rijsten, Ammy van de Velde, Richard Heijloo, Gerard Riphagen, Marijke Brouwer en Dion van Rijsten

Inzameling kerk

Willie Waterweg, Marietje Geurtsen en Herma Draaijer

Inzamelen/ophalen

Gerard Riphagen (aanhanger kerk), Gert Lokhorst (aanhanger), Luuk Kieskamp (aanhanger) en Harry Kieskamp (aanhanger) Gert Braakman, Dries van Meulen, Joop Simmelink en Ab Sneller.

In iedere categorie is ook deze maand een extra persoon ten opzichte van vorig jaar ingedeeld, zodat het inzamelen sneller verloopt.

Het is **niet mogelijk** om **tussentijds** spullen te laten ophalen. Mochten er spullen thuis opgehaald moeten worden op bovenvermelde datum, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. Niemeijer, tel. 641029.

Er zijn spullen die wij – om verschillende redenen - in principe NIET meenemen. Op de website van de kerk is hiervoor een lijst opgenomen:

www.goedeherderkerke.nl/rommel_en_boekenmarkt

Uitnodiging medewerkersvergadering

Rommel- en Boekenmarkt

Op **donderdag 14 maart a.s.** vindt de jaarlijkse medewerkersvergadering van de Rommel- en Boekenmarkt van onze Goede Herderkerk plaats. U bent bij dezen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ook nieuwe medewerkers zijn op deze bijeenkomst welkom! Inloop met koffie/thee en wat lekkers is om 19.45 uur, start van het officiële gedeelte is om 20.00 uur.

Daarna gaan we in "sub-groepjes" uiteen om de bezetting te bespreken en aansluitend, rond 21.00 uur, wordt er een hapje en drankje geserveerd en is het tijd voor gezelligheid. Omstreeks 21.30 uur is het de bedoeling om deze avond af te sluiten. Wij begroeten u graag op 14 maart a.s.!

Namens de Rommel- en Boekenmarktcommissie,

Greet van Bolhuis

tel.: 629985 – 06-21974149

e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerke.nl

Jubilea – gefeliciteerd!

40 jaar

29 maart 2019 Echtbaar Van Ee-Riezebosch
Wisselseweg 25, 8162 RM Epe

50 jaar

7 maart 2019 Echtbaar Telnekes-Hoornstra
Hoofdstraat 162, 8162 AR Epe

Ledenmutaties

(bijgewerkt t/m 5 februari 2019)

Ingekomen

Dhr. M.C. Schaapman en mevr. J. Schaapman-
Westerhuis met 1 kind, Hagedisweg 10-B, 8162 ND Epe
Dhr. G.J. Voortman en mevr. M.C. Voortman-Klomp met 3
kinderen, Haverkampsweg 51, 8161 VP Epe

Verhuisd

Familie A. Bos-Otte
van Haverkampsweg 7, 8161 VR Epe
naar Prinses Julianalaan 2, 8161 CE Epe
Familie W.M. Kamp-Dikken
van Hoofdweg 130, 8166 AH Emst
naar Klaverkamp 12, 8162 HR Epe
Familie G.J. Noeverman-Blikman
van De Heuve 17, 8162 EZ Epe
naar Haverkampsweg 7, 8161 VR Epe
Familie H.J. Bikker-Kamphuis
van Stationsweg 1, 8166 KA Emst
naar Willem van Oranjestraat 60, 8161 XB Epe
Mevr. H.H. Brummelkamp
van Korhoenweg 13, 8161 VK Epe
naar Heuvellaan 16, 8162 CT Epe
Mevr. T. Jonkheid-Eilander
van Weemeweg 50, 8162 EV Epe
naar Alb. Schweitzerlaan 25 (K-209), 8162 DS Epe

Overgeschreven

Mevr. L. van Elst
van Bongerdplein 12, 8162 AX Epe
naar Assendorperstraat 182, 8012 CE Zwolle

Uitgeschreven

Mevr. T. Kers
Glazenmaker 58, 8162 RB Epe
Dhr. C.M. J. van Ekelens (overgegaan naar kerkelijke
gemeente in Zwolle) W. Dreeslaan 4, 8161 ZS Epe

Overleden

04 jan. 2019 Mevr. J. Tichelaar-Visser
gewoond hebbend Meidoornstraat 16, 8162 VG Epe
06 jan. 2019 Dhr. F. J. van Stralen, gewoond hebbend
Korte Blekersweg 33, 8162 RL Epe
20 januari 2019 Mevr. P.C. Elskamp-van Gortel
gewoond hebbend Kanaalweg 52, 8161 PV Epe
27 januari 2019 Mevr. H. ten Kate-Tigelaar
gewoond hebbend Sint Jorisweg 50, 8161 HB Epe
03 februari 2019 Dhr. T.L. Kamphuis
gewoond hebbend Sint Marienweg 4, 8161 HD Epe
03 februari 2019 Mevr. W. Rozendal-Stegeman
gewoond hebbend Sint Antonieweg 4, 8161 CG Epe

Het volgende nummer verschijnt
28 maart 2019, kopij liefst per e-mail naar
redactiegkh@gmail.com
t/m 19 maart 2019 (uiterlijk)
bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.

De hierna volgende verschijningsdata zijn:
2 mei en 13 juni 2019
Uiterste kopijdata daarbij 23 apr. en 4 juni 2019

Rooster kinderoppas

(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670)

- 24 feb.** Suzanne Kieskamp, Marisca Berghorst, Tessa Blok & Lisa Reurink
- 03 mrt.** Jolien Sloop, Kirsten van Ee, Keisha en Imitha Sneller
- 10 mrt.** Elisa Schurink, Maaïke Gernaat, Maureen Binnendijk & Isa Knippenberg
- 17 mrt.** Esther Groeneveld, Froukje de Lange, Sayenne Brinkman & Esther Draaijer
- 24 mrt.** Miranda & Diederik Overeem, Jeannette Broekhuis & Imitha Sneller
- 31 mrt.** Evelien Buijs, Jeannet Sneller, Daan Binnendijk & Joshuel Keizer

Agenda

- 02 mrt.** Inzameling rommelmarkt tussen 08.30 en 10.30 uur bij de kerk
- 04 mrt.** Zusterkring, aanvang 19.30 uur
- 05 mrt.** Bijbelkring in zaal GH-kerk, 20.00 uur
- 06 mrt.** Vergadering van de Wijkdiaconie, 19.30 uur
- 06 mrt.** Vergadering van het Consistorie, 19.45 uur
- 11 mrt.** Verg. van de Kleine Kerkenraad, 19.45 uur
- 13 mrt.** Seniorencontact in Antenne, aanvang 14.30 uur
- 14 mrt.** Start Belijdeniscatechese
- 14 mrt.** Bijeenkomst medewerkers rommelmarkt. Inloop vanaf 19.45 uur
- 17 mrt.** Koffiedrinken in Upstairs na de eredienst
- 18 mrt.** Zusterkring, aanvang 19.30 uur
- 27 mrt.** Verg. College van Kerkrentmeesters, 20.00 uur
- 28 mrt.** Kennismakingsavond wijk 4, aanvang 20.00 uur
- 29 mrt.** Sobere maaltijd in GH-kerk, aanvang 18.30 uur

Knutselkids



Knutselkids

Dag allemaal, om de week op de donderdagavond van 18.15 tot 19.00 uur komen wij bij elkaar om iets leuks te knutselen. We maken mooie dingen. Afgelopen keer hebben we een fotolijstje met foamklei versierd. Er komen ongeveer 10 kinderen, maar er is plaats voor meer! Dus kom gerust eens kijken en neem maar een vriendje of vriendinnetje mee.



Gezellig. Je bent welkom! Knutselende groeten van,

Jacliene, Elize, Herna

Varia

PCOB afd Epe, Emst en Oene

Op de ledenmiddag van de PCOB afd. Epe, Emst en Oene, welke 19 maart a.s. wordt gehouden in De Boskamp te Epe zal mev. B.Kodden, ouderenadviseur bij Koppel-Swoe een inleiding houden over haar werkzaamheden als ouderenadviseur en wat dit kan betekenen voor de leden van de PCOB. Ook zal er aandacht zijn voor mantelzorg.

De PCOB heeft zelf geen ouderenadviseur ter beschikking, maar werkt nauw samen met de adviseur van Koppel-Swoe. Voorafgaand aan de inleiding wordt de jaarvergadering gehouden. Aanvang 14.15 uur. We heten u graag welkom.

O.J. Hofenk

Excursie naar Sjoel Elburg nieuwe datum, nieuwe uitnodiging

Vorig jaar heeft de uitnodiging niet iedereen tijdig bereikt, daarom hebben we een nieuwe datum geprikt! Op 30 maart ben u van harte welkom om met ons mee te gaan naar Sjoel Elburg. Dit museum vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap, die voor de Tweede Wereldoorlog in dit stadje te vinden was. U kunt kennis maken met het dagelijks leven en de erediensten van de Joodse inwoners. Hun lotgevallen in de oorlog komen ook aan de orde.

Op deze zaterdag kunnen we ook de expositie bekijken van werken van Sal Meijer. Sal overleefde de oorlog, omdat hij door een hartkwaal niet op deportatie kon worden gesteld.

Een korte film toont een beeld van zijn leven. Om 11.00 uur opent het museum. Wij denken daar zo'n vijf kwartier te blijven. Daarna is er gelegenheid om in Elburg te lunchen. Om twee uur maken we een wandeling door het stadje, o.l.v. een gids. Ook de wandeling duurt zo'n vijf kwartier. Onderweg te krijgen we op diverse plekken informatie over het leven van de Joodse gemeenschap in en voor de oorlog. Interesse? U kunt zich opgeven vóór 23 maart bij Nely Zevenbergen, tel. 620098 of nely-zevenbergen@kpnmail.nl Wilt u daarbij vermelden of u over een auto beschikt en ook passagiers wilt meenemen? We gaan carpoolen vanaf de parkeerplaats van de RSG, aan de Albert Schweitzer-laan, vertrek uiterlijk 10.30 uur. Kosten voor het museum zijn 7 euro, of gebruik uw Museumjaarkaart. Kosten voor de wandeling zijn 4 euro. Ook de lunch is voor eigen rekening. Tot ziens!

Werkgroep 'Kijken met andere ogen'

STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

Orgelconcert TOON HAGEN

Donderdag 28 februari 2019 20.00 uur

TOON HAGEN, organist Schnitger-orgel van de Grote- of St. Michaëlskerk in Zwolle, komt in de 2019 als eerste een concert geven op het Meere-orgel Epe. Het is al weer een poos geleden dat we Toon in Epe konden beluisteren, dus het werd hoog tijd om hem uit te nodigen. Toon is een Bach-kenner en hij kan prachtig improviseren met een geheel eigen stijl. Toon Hagen studeerde Orgel, Kerkmuziek en Improvisatie aan Conservatoria in Den Haag en Arnhem bij o.a. Rienk Jiskoot en Bert Matter.

Hij speelt voor ons o.a. werken van J. S. Bach, eigen werken en ook van Oscar van Hemel, de grootvader van Hanneke van Dijk die bestuurslid is van de Stichting Meere-orgel.

De concert organist in de Grote Kerk in Epe is te zien op een videoscherm in de kerk en de koffie/thee staat klaar. Na afloop ontmoeting met de organist.

Hartelijk welkom allemaal en met muzikale groet, namens de Stichting Meere-orgel Epe,

Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Kijken met je ziel

Heilig kijken

met Vincent van Gogh

Wist u dat Vincent van Gogh ooit predikant wilde worden? Dat is hem niet gelukt, maar met zijn schilderijen weet hij nog steeds de ziel van velen te raken.

Ds. Hans Tissink uit Zwolle zal aan de hand van verschillende schilderijen vertellen over het leven en de 'zielzorg' van deze bijzondere kunstenaar en ziener. Hoe neemt Van Gogh ons mee in de wereld van de spiritualiteit. Wat bezielde hem? Kom kijken en luisteren op woensdag 27 februari. Ontvangst met koffie om 19.30 uur.

Aanvangstijd: 19.45 uur. Adres: Gebouw Antenne,

Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe.

Wij vragen, indien mogelijk, een bijdrage van € 5,- p.p.

Voor informatie: werkgroep 'Kijken met andere ogen' Regenboogkerk 0578- 620098 (Nely)



Naaiproject India

Welkom bij het Naaiproject:

Op dit moment zijn we druk bezig om vrijdag 8 maart van start te kunnen gaan met 'Het Naaiproject'. We gaan mooi, veilig en uitwasbaar maandverband maken voor meisjes in de sloppenwijk van India. We hebben al allerlei spullen gedoneerd gekregen; lappen katoen, meters flanel, naaimachines, lockmachines, garen en andere materialen.

We hopen met nog meer donaties en de hulp van vrijwilligers heel veel meisjes te kunnen helpen.

Daarom willen we **vrijdag 8 maart** 'Het Naaiproject' feestelijk openen. Iedereen is welkom tussen 16.00 en 20.00 uur aan de Zwarteweg 10 in Heerde (centrum 's Heerenhof)

www.hetnaaiproject.nl

Lieve groet, Team de Lange www.teamdelange.nl

Van de ZWO-commissie



Project 2018/2019:

Hulp aan straatkinderen in Colombia

Straatkinderenkrant 'Entendámonos'
(**'Begrijp ons!'**)

Het contact met de tehuizen en kinderen werd door de activiteiten van het project CoCo en de voetbalschool La Naranja Mecánica steeds intensiever en zo is het idee ontstaan om de kinderen een stem te geven die een gevoel van saamhorigheid creëert binnen de stichting, de tehuizen en de kinderen in het algemeen.

De straatkinderenkrant 'Entendámonos' ('Begrijp ons!') wordt gemaakt door een groep van kinderen uit de verschillende tehuizen, gemaakt voor dezelfde doelgroep. De kinderen komen elke zaterdag bij elkaar onder leiding van Maria José Diaz om les krijgen in het schrijven van artikelen, het maken van foto's, er worden sprekers uitgenodigd en ze gaan op pad om op locatie te interviewen, etc. De 'verslaggevers' kiezen hun eigen onderwerpen en bepalen hoe de krant eruit komt te zien. Niet elk kind wil of kan elke week onderdeel zijn van dit project. Door middel van het plaatsen van een bus in de tehuizen heeft elk kind de mogelijkheid om een verhaal of foto in te leveren die gepubliceerd kan worden.

Elke uitgave van de krant bestaat onder andere, uit een inleiding, agenda met activiteiten van de komende maanden, informatie over projecten van de stichting, een strip, interviews, actuele thema's, een puzzel, etc. Actuele thema's hebben veelal een educatief karakter, zoals over de rechten van het kind.

Na publicatie van een editie 'Entendámonos' wordt de inhoud en vormgeving van de krant geëvalueerd. Ook worden met elkaar verbeterpunten vastgesteld voor de volgende editie. Het doel is elk jaar drie kranten te drukken met een oplage van 1000 stuks. Het drukken gebeurt in het tehuis Ciudad Don Bosco door de kinderen zelf. De krant is gratis en wordt door dezelfde journalisten uitgedeeld in de tehuizen. Zij vertellen over hun eigen werk en zorgen er zo voor dat de interesse gewekt wordt bij de kinderen.
(wordt vervolgd)



Maria José Diaz